

234



Heer God,
zelfs in onze droefheid
zeggen wij dank voor het leven
van onze dierbare overledene



Dankbaar gedenken wij

Frans COPPENS
(Sooi van den draaier)

Weduwnaar van
Celline VETS

Lid van de bond der gepensioneerden
Gewezen schatbewaarder van de fanfare
St.-Cecilia

geboren te Broechem op 27 juli 1900
en godvruchtig overleden in het
Rust- en Verzorgingstehuis St.-Mathildis
te Boechem op 6 maart 1995,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dank aan de zusters en het verplegend
personeel van St. Mathildis voor hun lief-
devolle verzorging.

De familie dankt U voor uw gebeden en
blijken van medeleven.

Zijn taak is volbracht.
Vriendelijkheid sierde hem. Dank U, dank
U wel. Hij heeft zoveel mensen dank U
gezegd.

Werken, bidden en danken; dan ontspanning.
Liefst met muziek; dat was zijn levensstijl.

Met hart en ziel heeft hij altijd gewerkt voor
zijn gezin, om het uiteindelijk uit handen
te geven.

Veel heeft hij geloofsgetrouw gebeden voor
zijn familie en dorpsgenoten.

Tussendoor hielp hij ook nog mee aan de
muzikale ontspanning voor de gemeenschap
bij name het zangkoor en de fanfare.

Hout was zijn vak; de materie waarin hij
zijn creativiteit tot uiting bracht. Met plezier
en volle overtuiging heeft hij ermee gewerkt.
Hij was zo fier dat hij zijn beroepsbekwaam-
heid, die hij van zijn vader en grootvader
had opgestoken, kon doorgeven aan zijn
zoon en kleinzoon.

Zijn levenswerk heeft vrucht opgebracht; het
meest en zou blijven doordraaien.

Bedankt lieve vader voor zoveel moels en
goeds dat wij van U mochten ontvangen en
wensen U een behouden thuiskomst bij
moeder in de hemel.

Begr. Mevr. Mampay - Diels Lostraat 22
Broechem - Tel. 485.52.23 en 480.19.40