



JESUS. MARIA, JOSEPH. JOANNA.

Ik heb bittere maanden doorgebracht en moeilijke nachten geteld... gelijk het den Heer behaagd heeft is het geschied, dat de naam des Heeren gebenedijd zij. Job. vii, 5.

Ter zaliger Gedachtenis van onze

WELERENDE ZISTER

ALBERTA MARIA

IN DE WERELD

Anna Maria COREMANS,

Geboren te St-Willebrordus, . . . 21 November 1825.

Treedt in het klooster der Anunnunciaten te Velthem, 13 Augustus 1847.

Wordt gekleed, 19 October 1847.

Doet hare heilige beloften, . . . 24 October 1848.

Wordt gezonden naar het klooster van Douchout, 22 Juli 1852.

Alwaar zij na eene langdurige ziekte in den Heer ontsloep en, voorzien van de H.H. Sacramenten, op 8 Meert 1880.

De goddelijke Voorzienigheid beproeft ons op deze wereld door pijnen en smerten, om ons in het ander leven te sparen.

H. ALPH. DE LIJ.

De deur des Hemels staat open voor degenen, die in dit leven op Maria hun betrouwen gesteld hebben,

H. BONAV.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 500 d. aß.

R. I. P.