



Gelukkig de mensch die in zijn leven zoo is, gelijk hij wenscht in zijn dood gevonden te worden.

† Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer HENRI CORENS

Lid van verschillende Broederschappen
echtgenoot van Adèle ESSER

geboren te Lommel, den 25 Juli 1863, en overleden
te Boechout, den 28 October 1940
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten

Door zijn zachtmoedige levenswijze maakte hij de vreugde uit van zijn huisgezin en bezat hij de liefde en achting van allen die hem kenden.

Zijn kalm afsterven is een zekere overgang geweest naar den hemel. Zijn voorbeeldig en christelijk leven, zijn grote deugden en de rechtzinnigheid van zijn geloof, zijn daarvan de zekere waarborg.

Wat is het zoet te sterven, als men een standvastige godsvrucht gehad heeft tot het Hart van Hem, die ons moet oordeelen.

Goede echtgenote, duurzaam kind en familieleden, hebt dank voor Uwe goede zorgen jegens mij. Weent niet over mij alsof ik dood ware; bidt voor mij. Ik zal in den hemel ook voor u bidden. Daar zullen wij elkander wederzien, en onze blijdschap zal geen einde hebben.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk!

Oct. Verbruggen, begravenissen, Boechout.