



Ik heb bittere maanden doorgebracht en moeilijke nachten geteld... gelijk het den Heer behaagd heeft is het geschied, dat den naam des Heeren gebenedijd zij. JOB VII. 3.

Bid voor de Ziel van zaliger

DE EERZAME

JOANNA CATHARINA CORLUY,

geboren te Bouchout, 10 October 1810, en aldaar, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, in volle overgeving aan den wil des Heere, in vrede in den Heer ontslapen, den 17 Mei 1873, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig is de mensch die kwellingen lijdt, want, als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan de genen die hem beminnen. JAC. I. 12.

Onzeroem is deze : de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld... in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods... verkeerd hebben. 2 COR. I. 12.

(Mijne beminde bloedverwanten), ik smEEK u door onzen Heer Jesus Christus en door de liefde des H. Geestes, dat gij mij zoudt ter hulpe komen door uwe gebeden voor mij tot God. ROM. xv. 30.

O mijn Jesus barmhertigheid. (100 dagen a/slaat.)

Zoete Herten van Jesus en Maria weest mijnen toevlucht (300 dagen a/slaat.)

R. I. P.

Antw. Drukkerij J.-B. Van Aarsen, Beurzestraat.