



Er is geen dood voor de rechtvoerdigen, hun afscheiden is een overgang tot het eeuwig leven. S. Ath.

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

JOANNA CONSTANTIA CORLUY

echtgenoot van

Carolus Josephus De Vos

*geboren te Buschout den 11 Januari 1831,
en aldaar gelovrig overleden den 19 Julij 1883,
waarsien van de Hll. Sacramenten
der sterfenden.*

Heer, Gij hebt ze ons gegeven tot ons geluk; Gij roept haar herten tot U; wij geven ze zonder moeren, maar met een hart vol droefheid. S. Ephrem.

Zij was een brave huisvrouw... het hart van haren man verliet zich op haar... zij gaf nauwkeurig acht op al wat onging in haar huis, en at haar brood niet in ledigheid. Hare kinderen noemen haar, haar man preest haar. Prov. XXXI, 20, 21, 27, 28.

God roept mij tot Hem, maar mijne helle voor u sterft niet; ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. S. Joan. Berchm.

Mijne Kinderen, luistert naar uwen vader; dient den Heer in der waarheid, en tracht te doen hetgeen Hem behaagt. Job. XIV, 20.

Gezinkig, o Maria, zij die geene uwen H. Naam aanroepen! Zij zullen niet vrezen in de uur van L. uwe dood. S. Bonav.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. afl.)

R. I. P.