



Door eene langdurige ziekte teenemaal uitgedroogd is mijn vleesch en hert bezweken; doch ik heb in mijne benauwdheid op den Heer geroepen en ik ben getroost geworden. (Eccl.)

Bid voor de ziel van zaliger

JUFVROUW

**Joanna Isabella Rosalia CORLUY**

RAADSLID DER CONGREGATIE

VAN O. L. V. ONBEVLEKT ONTVANGEN

LID VAN HET 3<sup>e</sup> ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS

*geboren te Bouchout den 18 November 1834, en aldaar na eene pijnlijke ziekte godvruchtig in den Heer ontslapen den 5 April 1906, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.*

Een vuur brandt zonder ophouden in mijn binnenste; dagen van kwelling hebben mij overvallen (Job. XXX, 27). — Doch steunende op den overvloed uwer barmhertigheid, zal ik uw huis binnen treden o Heer, en, vervuld met uwe vrees, zal ik U aanbidden. (Ps. V, 8).

*Duurbare Broeder en Zuster, Beminde Bloedverwanten en mede-congreganisten.* Stort tranen over mij, en weent alsof u eene pijnlijke zaak ware overkomen, — maar weest niet ontroostbaar in uwe droefheid. — Weest mijn lot indachtig, want zoo ook zal het uwe zijn, gisteren voor mij, heden voor u. (Eccl. XXXVIII, 16, 17, 23.)

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen naam beminnen, zij schrikken niet in de uur hunner dood. (H. Bonav.)

Zij was uw kind, Maria, toon dat Gij hare moeder zijt. (H. Aug.)

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 dag. aflaat.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil!

300 dagen aflaat.

R. I. P.