

Hij was waarlijk goed, rechtzinnig, godvreezend en verwijderd van het kwaad. Daarom was hij bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis zal in zegening zijn. JOB 1. ECCL. 45.

Hij stierf in eenen gelukkigen ouderdom, vervuld van jaren, goederen en eer. I PARAL.



## TOT ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

# Joannes Cornelius Corluy

WEDUWENAAR VAN MEJUFVROUW

## JOANNA CATHARINA PEETERS

*gewezen lid van het Armbestuur,  
Gemeenteraadslid sedert 1872, Schepen sedert 1885,  
Vereerd met de Burgerlijke medalie van 1<sup>e</sup> klas,*

geboren te Bouchout den 8 Meert 1815, en  
aldaar godvruchtig overleden den 14 Juli 1895.

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN.

Gelukkig de man die den raad der boozen niet heeft gevolgd, die den weg der zondaars niet heeft betreden en de vergaderingen der goddeloozen niet heeft bijgewoond; maar wiens wil aan de wet des Heeren verkleefd was. Ps. I. 1 en 2.

Hoe aangenaam is het te sterven, als men wel geleefd heeft. H. AUG.

Mijne lieve Kinderen en Bloedverwanten, troost u met deze woorden: Mijne dood is geene dood, zij is eene verwisseling met een beter leven, van de aarde met den hemel, van de menschen met God en zijne engelen. H. PAULUS.

U, mijn zoon, verzoek ik dat gij aan het altaar des Heeren mij indachtig zijt, en gij allen bidt den Heer opdat ik in vrede moge rusten. H. AUG. Ps. IV.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 dagen afaat.  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.