



## BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Den Zeer Eerwaarden Heer

## Joannes Henricus CORLUY

geboren te Boechout den 6 Juli 1856

priester gewijd te Mechelen den 19 Mei 1883

Oud-Bestuurder der Zusters Ursulinen te Gierle,

rustend priester te Vremde, en aldaar godvruchtig

in den Heer ontslapen den 3 Maart 1942

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

God heiligde hem in zijn geloof en zijn rechtmoedigheid.  
Eccl. XLV, 4.

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop voleindigd, het geloof bewaard; voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid welke de Heer mij geven zal. II Tim, IV, 7, 8.

Voor mij is het leven Christus en sterven een gewin.  
Phil. I, 21.

Mijn Eerwaarde Neven, weest mij gedachtig aan het altaar des Heeren.

Beminde Bloedverwanten, gedenkt mij in uw gebeden.

Geliefde Parochianen van Vremde, gedenkt dat ik meer dan veertig jaren uwen Herder heb terzijde gestaan om u het woord Gods te verkondigen en u te leiden op het pad der deugd; gedenkt ook wat ik gedaan heb voor de kristelijke opvoeding uwer kinderen; blijft mij steeds gedachtig in uw gebeden.

Allen voor U, H. Hart van Jezus. 300 d. afl.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voer ons. 300 d. afl.