

"Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het Land bezitten."



Laten wij bidden voor

MEVROUW

MARIA CORLUY

Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden

Lid van verschillende broederschappen

weduwe van de heer Josephus GOOSSENS

geboren te Boechout, 23 oktober 1896 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Lier,
7 januari 1972, voorzien van de laatste
HH. Sakramenten en van de Pauselijke Zegen
"In Articulo Mortis".

Die dag werd het zeer stil. Haar gebed werd verhoord. Want bijna samen met haar man is zij naar de Heer gegaan. Op haar gelaat was er rust en vrede; de uitdrukking van een mens die gelukkig is en gans zijn leven in de handen van God weet. In ons hart is er de kille pijn van een groot afscheid; in ons stuntelig gebed de gelovende hoop op eeuwig leven; in onze gedachten een diepe dankbaarheid voor zoveel ... Zij was zelf zo dankbaar en blij. Tot haar laatste dagen was zij een-

voudig, goedhartig en werkzaam en was gans haar leven een gebed tot God. Heer, wij weten en geloven dat Gij haar een ereplaats geeft in Uw rijk van geluk en vrede. Wij danken U daarvoor. Wij danken U voor allen die haar met hun genegenheid, hun bezorgdheid, met hun vriendelijkheid en hun toewijding hebben omringd.

Dierbare familie weest niet bedroefd, samen met Jos ben ik aangekomen in het Land van de Heer; waar geen pijn en smart meer zijn, maar goedheid en eeuwige vreugde. Vanuit de Hemel blijven wij samen voor U bidden.



De families CORLUY en GOOSSENS

vonden in uw talrijke blijken van deelneming een oprechte troost en sterkte. Zij danken diervoor oprecht hartelijk.