



Aandenken aan de opname bij de Heer van
MEVROUW

MARIA CONSTANTIA CORLUY

weduwe van de heer Gustaaf MAES

Mede stichtster en Erevoorzitster van de
vrouwengilde Sint- Reineldis - Mede stichtster
en Erevoorzitster van het plaatselijk comité
N.W.K. - Lid van de Bond van het H. Hart en
andere Godsdienstige genootschappen.

Vereerd met: Zilveren medaille Orde Leo-
pold II - Gouden medaille der Kroonorde -
Pro Ecclesia et Pontifice - De Ecclesia Bene
Merito Archiepiscopus Mechliniensis - Gou-
den Palmen der Kroonorde - Legpenning
Bambino van het N.W.K.

geboren te Boechout op 15 november 1881
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Kon-
tich, op 6 september 1969, voorzien van al de
Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

« Een sterke vrouw wie zal haar vinden ?
Zij is meer dan parelen waard ! ».

(Uit het boek der Spreuken, Hfstr. 31 v 10)
Groot en rijzig recht als haar gestalte, zó is
haar leven geweest !

Zij was inderdaad een sterke vrouw !
Van huize uit en door haar goede Inborst,
was zij bezield met de edelste motieven en
daar heeft ze zich voor Ingezet met al de
vezels van haar wezen.

Zij was een verstandige vrouw !
Zij had de gave de dingen te doorzien, en
wist waar het op aan kwam en ook de weg
langwaar het te bereiken.

Zij was vooral een ingoede vrouw !
Na een hoogstaand doch al te kort huwelijks-
leven heeft zij, in echte kristelijke naasten-
liefde en bewust verantwoordelijkheidsgevoel,
een nieuwe sociale roeping aangegaan door
zich gedurende al de verdere jaren van haar
leven ongemeten in te zetten voor de parochi-
ale gemeenschap van St. Martinus te Kontich !
... om niet te spreken van de onnoembaar
velen die bij haar persoonlijk steun en hulp
hebben gevonden !

Zij hield ook heel veel van haar familie en
had echt dankbare waardering voor diegenen
van hen, die haar de laatste jaren van haar
leven hebben opgenomen en voor haar zorg
gedragen als één van hun gezin.

Waar haalde deze merkwaaardige vrouw al de-
ze sterkte, wijsheid en goedheid ?

Ofschoon het leed en de zorgen haar niet
gespaard zijn gebleven, was haar leven ge-
grondvest op een diep rotsvast geloof in God
de Vader van alle goed, in de Zoon wiens
spoor ze niet uit de weg is gegaan en met
wie ze sakramentueel sterk verbonden leefde,
in de Geest die ze voortdurend heeft aange-
roepen als hare onfeilbare kracht !

Wij danken U, God, omdat Gij ze ons hebt
gegeven; omdat wij haar mochten kennen,
met haar leven en werken.

Wij danken U omdat wij door haar leven
en zijn, U en uw oneindige liefde meer hebben
mogen ontdekken.

Wil onze oprechte dank nu voor haar om-
zetten in de grenzeloze vreugde en het eeuwige
geluk van Uw Vaderhuis !

**De families Maes, Corluuy en Van den Wyn-
gaerde, danken U voor gebed en deelneming.**

*Begr. J. Gielis, Vertegenw. Hilda De Ridder
Edegemsesteenweg 12, Kontich, Tel. 53 1158*