



In vrede zal ik slapen en eene volkome rust genieten, want gij, o Heer, hebt mij in de hoop bevestigd.

Ps. ix 9, 10.

## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

# Maria Sophia Regina CORLUY

ECHTGENOOTTE VAN

## Franciscus Ludovicus DE HERDT,

*geboren te Bouchout den 16 December 1842,  
en aldaar schielijk overleden den 22 Juni 1883.*

Stierve de rechtveerdige een onvoorzien dood,  
hij zou in rust zijn.

WIS. IV. 7.

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat  
in ze eerst te beweenen, en dan voor hunne eeuwige  
rust te bidden.

H. AUG.

Vaarwel, duurzame echtgenoot, vaarwel lief kind  
en bloedverwanten, vaarwel! Het bevel is gegeven,  
aanstonds moet ik vertrekken naar den woon  
mijner eeuwigheid. Ik ga, vaarwel. Ach! hoe hard  
is het degenen te verlaten die ik zoo zoer, zoo innig  
bemind heb, God heeft gesproken! Onderwerping!...

FENELON.

Genadige Heer Jesus, geef hare ziel de eeuwige  
rust

(7 jaren en 7 quadrag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen aflaat.)