

JESUS, MARIA, JOSEPH, FRANCISCUS.



Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

PROV. XVI, 31.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JUUVROUW

Maria Theresia CORLUY

*Lid der Congregatie van Maria Onbevleet
Ontvangen en van het*

Derde-Orde van den H. Franciscus,

geboren te Bouchout, den 26 November 1812,
en aldaar godvruchtig

in den Heer ontslapen, den 29 December 1896,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volherde in de onschuld.

JON II, 3.

Zij had groote vorderingen gemaakt in de vrees des Heeren en zij is in vrede gestorven.

TOS. XIV, 4.

De deur des Hemels staat open voor hen, die in dit leven op Maria hun betrouwen gesteld hebben (S. BONAV.) Gelukkig die leeft en sterft onder de bescherming van Maria.

S. ALPH.

Hoe zoet is het te sterven na eene teedere godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Hem die ons moet oordeelen.

B. MARG. MARIA.

Mijn Jesus, barmhertigheid!

100 dagen afl.

R.

I.

P.