

Zalig aandenken van
MEVROUW

Maria Theresia Josephina CORLUY

Echtgetoote van den Heer
Vital VAN DE WYER

Geboren te Bouchout den 31 Januari 1858 en
overleden te Brocchem, op 18 Februari 1939,
getroost door de genademiddelen der H. Kerk.

Als gedachtenis laet zij ons de leuze dat
het beter is te geven dan te krijgen. Haar
gansche leven was : de gaven die God haar
schonk aan anderen mededeelen, en die gaven
doen bijdragen tot het geluk van de anderen.
Haar eenige vreugde was anderen verblijden
en troosten, haar grootste droefheid het lijden
van anderen hulpeloos te moeten aanzien.
Haar groot gezin bracht haar veel verblijden,
maar ook vele stille, maar diepe smarten. Die
verborg ze, en doorleefde ze alleen, om de
anderen beter te kunnen opbeuren en troosten.

Voor Gods altaar had ze trouw beloofd aan
hem dien ze vele lange jaren van beproeving
bijstond, met heiligen moed zich van alles
afzonderend om meer met hem één te zijn,
en beter zijne eenzaamheid te deelen. Vreugde
en smart droeg zij met hem, en dit één
zijn bewaarde ze in hare siekte en vroeg bij
het afscheid van den priester, wanneer hij
de H. Hostie over haar zegnend ophief, dat
ook aan hem dien zegen zou geschonken
worden, en wilde daardoor hem dien ze met
droefheid achterliet op zansch bijzondere wijze
onder Gods goede stellen.

Met fierheid bracht ze steeds in herinne-
ring dat, velen uit hare familie, God als pries-
ter dienen. Dat hunne gewijde handen aan
Hem als offer opdragen tot lansen harer ziel,
en tot steun van hen die achterblijven in
droefheid om haar heengaan, al het goede dat
ze deed, samen met de smeking van ons
gebed.