

†
Als een heilig pand dragen wij hem naar 't graf en leggen zijn lichaam als een zaad in de gewijde aarde : hoop op de verrijzenis... en bidden : wees gezegend, O Heer, omdat Gij in Uw eeuwige tabernakelen opgenomen hebt Uw trouwe dienaar

de zeereerwaarde heer

VICTOR EMIEL MARIA CORLUY

PASTOOR-DEKEN

van de Sint-Lambertusparochie

te Heist-op-den-Berg.

De overledene, geboren te Boechout de 7e augustus 1878, werd priester gewijd de 13e april 1902, wanneer hij reeds als leraar aan het college te Herentals in dienst was sedert de 14e januari van ditzelfde jaar ; de 27e november 1905 werd hij onderpastoor te Aartselaar, en de 7e december 1912 in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar Kontich ; de 22e september 1919 werd hij benoemd tot bestuurder van de Maatschappelijke Werken van het arrondissement Turnhout ; van 1922 af fungeerde hij als nationale proost van de Christene Middenstandsorganisatie te Brussel.

De 11e januari 1928 benoemd tot Pastoor-Deken te Heist-op-den-Berg, bleef hij daar de zielzorg waarnemen tot de Heer hem tot Zich riep.

Gesterkt door de HH. Sacramenten, vroom en berustend in Gods wil, is hij de eeuwigheid ingegaan de 7e februari 1956.

Priester naar Gods hart, diep godvruchtig en vervuld van heilige zieleijver, was Zeereerwaarde Heer Deken de ware leidman van zijn volk : voor de zondaars de goede herder, voor de terugkerenden de barmhartige vader, voor de kinderen en de jeugd een vriend en veilige gids, voor allen en boven alles de priester van vroom gebed, stille goedheid en zichzelf vergetende liefde.

Bemide zuster, in de hemel blijf ik bidden voor u, bid gij voor mij op aarde.

Eerwaarde confraters in het priesterschap, gedentk mij in uw dagelijks Misoffer.

Bemide parochianen, denkt dikwijls aan de onderrichtingen van uw herder. Vergeet uw zondagsmis niet en houdt uw kerk in ere. Weest edelmoedig in het vervullen van uw plichten, en zorgt vooral goed voor de opvoeding van uw kinderen. Dan zal steeds Gods vrede met u zijn. Bidt veel voor de afgestorvenen en vergeet uw overleden priesters niet. In de hemel blijf ik u steunen door mijn gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! (300 d. afl.)

De familiën CORLUY en VAN DEN WIJNGAERT danken voor uw blijken van deelneming en vooral voor uw vroom gebed.