



Liefdevol aandenken aan

Celine Cornelissens

Weduwe van Jacques Carpentier

Zij werd geboren te Antwerpen
op 13 september 1913 en is in
alle rust overleden te Boechout
in het R.V.T. Avondvrede
op 14 augustus 2007,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

Tevens gaat onze dank uit naar het
verplegend personeel van Avondvrede
voor hun jarenlange toegewijde
verzorging.

Stil en eenvoudig heb je geleefd

Je was tevreden met de kleine dingen in
het leven

Geen felle woorden, geen grote daden

Wel die steun, die vertrouwen gevende
handen

Soms moeilijk en eenzaam, jaren zonder pa,
Maar ook de zon, de vreugde bij het nieuwe
kinderleven

Voor ons een echte ma,
voor hen Dé bomma

Home Avondvrede was voor negen jaren je
laatste thuis

Je was er Celineke, die lieve stille bomma
Onverwacht, maar stil en vredig ben je van
ons heengegaan

Liefste Bomma
Dank voor alles