



Dankbare herinnering aan

**Josephus ( Louis )  
CORSMIT**

*Landbouwer op rust*

Hij werd geboren te Mortsel op  
1 september 1923 en overleed na een  
langdurige ziekte te Boechout in het  
Rusthuis St.-Mathildis op 22 oktober 1996,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

De familie dankt U voor uw gebed en uw  
blijken van medeleven.  
Tevens onze speciale dank aan het Rusthuis  
St.-Mathildis voor hun toegewijde zorgen.

Dat hart klopte bij een ingoed mens...  
een mens van goede wil die in ons  
gedachten blijven leven zal, altijd...  
Altijd en overal sprak hij zoals hij  
was, daardoor alleen had hij zich on-  
telbare vrienden gemaakt waar hij zich  
ook bewoog, met zijn groot warm hart,  
een hart dat jubelde als hij iemand kon  
helpen, een hart dat samenkromp als  
hij onrecht ondervond.