

*Je prille leven moesten wij loslaten,
je ging en iedereen werd stil
dag lieve Daan, wij zijn droef*



Gedenk onze lieve kleine engel

Daan COSIJNS

Geboren te Wilrijk op 6 februari 1995 en
plots van ons heengegaan te Edegem
in het U.Z.A. op 27 maart 1998.

De familie dankt U voor uw medeleven.

Begr. Goossens & Celis n.v. Tel : 03/449.68.61.
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem.

Liefste kapoen,
We zien je ogen nog ondeugend stralen.
Je was zo'n levendig en opgewekt kindje
met een eigen willetje.
Je zorgde zo liefdevol voor je kleine broer
Rik, jouw Rikketikje.
We zijn jou heel dankbaar voor die 3 mooie
jaren die we samen mochten delen
samen genieten van kleine
en grote dingen.
samen op vakantie
samen trompet spelen
samen naar de bakker
samen ravotten
samen knutselen
samen op de fiets

We hebben zoveel samen gedaan en toch
hadden we nog zoveel meer gepland.
Dank je, kleine man omdat je zoveel liefde
en vreugde in ons leven hebt gebracht.
Diep in ons hart zullen we je voor altijd
blijven koesteren als onze lieve Daan.

Oyasumi,
Je mama, papa en Rikje