



De rechtvaardigen sterven niet.
Zij ontslapen zachtjes om in
de hemel te ontwaken.

Bid voor de eeuwige zielerust van

Eddy COULIER

Echtgenoot van
Emmy CEUPPENS

Geboren te New York op 6 oktober
1909 en overleden te Mortsel in het
A.Z. St. Jozef op 24 december 1991,
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

Emmy Ceuppens,
Albert en Anita Mariën - Coulier
en kinderen,

danken U
voor uw troostende blijken
van deelneming.

De Heer heeft ons onze lieve vader die
ons zo dierbaar was ontnomen.

De slag heeft ons hart gebroken doch wij
onderwerpen ons omdat Gij oneindig wijs
zijt en ons bemint.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en
kleinkinderen en zuster, ik ben U dank-
baar want niets was U te veel ook in die
laatste moeilijkste periode van mijn leven.
Ik zal U missen zoals ik ook mijn vriend
Zoef zal missen die mij zoveel vreugde-
volle momenten bezorgde.

Ik dank de heer om dit leven - mijn naaste
familieleden - mijn geburen en mijn vrienden
van Kunst & Vermaak en al diegenen die
mij gedenken in hun gebeden.

Wij zien mekaar zeker terug in het
hiernamaals.

Begravenissen Goossens & Celis n.v. Tel 449.68.61
Mortsel - Boechout - Wommelgem.