

1918      ✠      58

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren, is zij  
in vrede gestorven. — Tobias XIV, 4.

GEDENK IN UWE GEBEDEN

DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffrouw Maria Theresia COVELIERS

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg

*geboren te Antwerpen den 22 Juni 1861,  
zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Bouchout  
den 20 September 1918,  
voorzien van de genademiddelen Onzer Moeder  
de H. Kerh.*

Zooals het goud door het vuur beproefd wordt, zoo  
werd zij beproefd door het lijden. Wijsheid III, 5.

Met groot geduld heeft zij hare langdurige ziekte  
verdragen, wetende dat zij, die met Jezus lijden,  
ook met Hem verheerlijkt worden. Rom. VIII, 17.

Het beginsel der wijsheid is de vreeze des  
Heeren..... Wie den Heer vreest, die zal het wel-  
gaan. Eccl. I. 16-19.

O! hoe schoon is een kuisch geslacht met luister  
van deugd; want onsterfelijk is zijne gedachtenis,  
dewijl het in aanzien is zoowel bij de menschen als  
bij God! Wijsheid IV, 1.

*Barmhartige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
300 dagen afluat.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne saligheid.  
300 dagen afluat.*

DAT HARE ZIEL IN VREDE RUSTE.