

Zij ontmoetten elkaar
en bleven saam
meer dan een halve eeuw
vreugde en pijn
verlangen en weemoed
zekerheid en angst
twijfel en warme tederheid
versmolten tot een grote
onverwoorde stille liefde.

†

In dankbaarheid gedenken wij

LOUIS COVENS

Bestuurslid van "Natuurschoon"

Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden

echtgenoot van
Jeanne Palinckx

Geboren te Deurne op 2 oktober 1909
en vredig in de Heer ontslapen
te Antwerpen in het Algemeen Ziekenhuis
Middelheim op 5 oktober 1989, gesterkt
door het H. Sakrament van de Zieken.

De familie is U oprecht dankbaar
voor uw aanwezigheid en uw medeleven.

Nu zijn de handen van vader
tot rust gevouwen.
In alle eenvoud,
was hij een mens om van te houden.
Begrip en medevoelen was
zijn grootste vreugde.
Zijn hof, zijn vruchten en bloemen
waren voor hem het aards paradijs.
Hij heeft met heel zijn hart
geleefd, gewerkt, gezaaid en gewied.
Maar meest van al hield hij van zijn gezin,
van zijn vrouw; met wie hij meer dan 54 jaar
lief en leed deelde, zijn kinderen, maar vooral
van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
Voor hen heeft hij zich totaal gegeven.

Maar nu weten wij
dat dit hem brengen zal tot een
eeuwige Rust en Vrede bij de Vader.

Begr. H Van den Bogaert Ranst - 485 55 60