

Een goede vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet, zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er U over zulk een te hebben gehad.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Engelbertus Ludovicus CRAUWELS

weduwenaar van

Mevrouw Catharina Josephina VERVOORT

Erelid van de Bond van het H. Hart.

Lid van de Boerenbond

en van verschillende Broederschappen.

geboren te Boechout op 7 juni 1878 en godvruchtig overleden te Ranst op 16 oktober 1956

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis"

Een goed mens! Een voorbeeld van eenvoud en rechtchapenheid. Edel van karakter, goedhartig van inborst, maar sterk als staal in zijn plichtsbetrachting; zo werd zijn leven voor allen die hem genaakten een toonbeeld en een steun.

Wie zijn leed in gelatenheid kan dragen, heeft voorwaar een sterke ziel; wie zijn beproeving kan aanvaarden met onderwerping moet wel een sterk geloof in God en zijn Voorzienigheid hebben. En hoe verdienstelijk wordt hij dan in Gods aanschijn, die niet weigert zijn kruis te dragen!

En het geheim van die innerlijke kracht? Hij heeft het verklapt op zijn sterfbed: "Ik heb altijd geroen naar de Kerk gegaan, mijn Bond van het H. Hart sloeg ik nooit over, en mijn paternoster gebruikte ik alle dagen. Anders zou 'n mens dat allemaal niet kunnen verdragen!"

Goede vader, wij danken U; uw leven was één daad van opoffering. Voor uw kinderen hebt gij alles veil gehad en U zelf vergeten; uw leven straalt voor ons als een voorbeeld, dat wenkt tot navolging. Wij bidden voor U, en mocht U onze gebeden niet meer nodig hebben, dan zullen zij helpen om de zaligheid te bewerken van degenen die U hier op aarde zo duurzaam waren. Help ons te leven zoals gij, dan zullen wij U weerzien, om, samen met moeder, voor eeuwig gelukkig te zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

H. Hart van Maria, bid voor ons.

R. I. P.

De familiën
CRAUWELS en VERVOORT

danken U zeer hartelijk voor uw helpend bidden en uw troostend meevoelen in deze rouw.