



Dankbare herinnering aan

**Maria Josepha  
CRAUWELS**

Weduwe van  
Antoine DUMONT

° Boechout 9 oktober 1904.  
† Lier 21 juli 1994.

---

Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken U oprecht voor uw medeleven.  
Onze speciale dank aan de directie en al  
het personeel van St.-Mathildis voor hun  
vriendschap en de liefdevolle zorgen.

Lieve Ma,  
Deze verzen zijn zeker op jou toepasselijk.  
Als een kaars die eerst licht en warmte  
uitstraalt en dan stilaan, bijna onmerk-  
baar, uitdooft, zo is je leven geweest.  
Je hebt het totaal opgebrand. Als slapende  
lichten zo waren voor jou de laatste jaren.  
Maar nu schijnt weer de Zon, je leeft in  
het volle Licht. Dit is het uur om dank  
te zeggen. Dank om het leven en de vele  
kansen die we door jou kregen. Dank om  
de jaren van onze jeugd waarvan we zo  
onbezorgd mochten genieten. Dank om  
al die kleine en grote dingen die je lief-  
devol voor ons deed. Hoeveel steken heb  
je voor ons genaaid zelfs tot midden in  
de nacht! Dank omdat we je zolang mochten  
houden waardoor we nog nauwer naar  
mekaar toegroeiden. Dank voor zoveel  
waarvoor we geen woorden vinden. Samen  
met Pa en Jeanneke zal je nu anders bij  
ons zijn. Niet meer zo tastbaar maar toch  
echt nabij. Dank Heer, dat U ons zulke  
goede ouders hebt gegeven, wij geven nu  
Ma in Uwe handen.