



Bid voor de ziel van zalger

Mevrouw

Martha CRAUWELS

wijkmeesteres van de K.A.V. St.-Jozef
echtgenote van
de Heer Jozef VAN ELSHOCHT

geboren te Boechout, op 10 augustus 1916, en
godvruchtig overleden te Mortsel, St.-Jozef-
kliniek, op 20 januari 1980, voorzien van de
troostmiddelen van de H. Kerk.

Uw leven was rijkgevoeld en doorkruist met
alles wat mensen beleven en ervaren kunnen :
familiaal geluk, voorspoed, vreugden, beproe-
vingen, tegenspoed...

Mijn liefste echtgenote, dank voor de jaren
dat we samen voor elkaar en onze kinderen
hebben geleefd. Ik kan je zo moeilijk missen,
help me in mijn verdere leven.

Lieve mama, te vroeg gaat ge van ons heen.
Wij danken je voor alles wat je voor ons hebt
gedaan, een mooiere thuis kon je ons niet

geven. Wat onze opvoeding en toekomst betrof
was samen met papa geen enkele opoffering
je te veel.

Lieve, lieve bomma, we zullen je zo missen,
we hadden nog zoveel van je willen leren maar
we weten dat je van in de hemel verder voor
ons zorgt.

Beminde echtgenoot, te korte tijd hebben we
lief en leed mogen delen. Ik weet dat de
scheiding je zeer zwaar valt maar je weet ook
dat ik steeds bij je blijf in gedachten en eens
zullen we weer verenigd zijn. Heb dank voor
je liefde. Blijf moedig en werkzaam, een goe-
de vader en grootvader.

Beminde kinderen, heb elkander lief, wees
goed voor vader en blijf éénsgezind.

Liefste Gert en Jan, Kristel en Kurt, Tom-
meka en Kizl, zorg dat bomma steeds fier op
je kan zijn.

Beste schoonzusters, schoonbroeders, K.A.V.-
leden en vrienden, dank voor je liefde en
vriendschap vooral tijdens mijn ziekte.

De families CRAUWELS, VAN ELSHOCHT,
MARIEN en DE LAET
danken u voor uw troostende
blijken van deelneming.

Begraaf. Fr. Van den Broeck, Hove. Tel. 55.21.51