

Dankbaar gedenken wij

DE HEER

**JAN CROKAERTS**

Oudstrijder - Krijgegevangene 1940-1945

weduwnaar van mevrouw

**Maria Rodyns**

geboren te Lier op 2 mei 1903 en godvruchtig  
overleden te Boechout (St. Mathildisruthuis)  
op 27 december 1985  
gesterkt door de H.-Sakramenten der zieken

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
en familie danken U  
voor de troostende blijken van deelneming.

Met U zijn er geen verten meer  
en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,  
geen gisteren en geen morgen meer,  
geen tijd meer en geen muren ;  
en alle angst voorbij...

(uit «Adagio», F. Timmermans)

Begr. - Crem. L. Van Dyck-Baestaens  
Antwerpsesteenweg 51, 2500 Lier Tel. 480 09 05