



Tot blijvend aandenken aan

DE HEER

KAREL CUYPERS

Oud-strijder 1940-1945

Vereerd met verscheidene eretekens

echtgenoot van Mevrouw

Margaretha VAN BELLEGHEM

geboren te Lommel, op 1 december 1908 en
overleden te Boechout, op 4 maart 1973

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Lieve echtgenoot en vader, in ons binnenste
zult ge steeds blijven voortleven zoals we U
gekend en geliefd hebben met uw hart van
goud, uw goedheid en eerlijkheid, vol toewij-
ding en dienstvaardigheid.

Vanuit de hemel zult ge over uw gezin blijven
waken, zult ge ons zegenen en volgen en de
weg wijzen naar een groot ideaal.

Wie hem van dichtbij heeft mogen kennen,
van vriend tot vriend, bewaart de schone
herinnering aan zijn eenvoud. Hij was geen
man van grote woorden en brede gebaren.
Zijn hart hing niet aan uiterlijk vertoon. Wat
hij zei had de diepere klank van bezinning,

vaak van humor, maar een kwetsend woord
heeft hij nooit gesproken. Trouw was hij, eer-
lijk in woord en daad, en zo door en door
goed dat allen zijn vriendschap als een ver-
rijking hebben ervaren.

Dierbare echtgenote, kinderen en schoonzuster,
treurt niet om mijn heengaan. Ik verlangde
zo zeer nog langer bij u te blijven. Zovele
jaren was ik omringd door uw zorgen en uw
liefde. Ik ben er U zeer dankbaar voor.



De Families CUYPERS, VAN BELLEGHEM,
VOS en CLAUWAERT

vonden in uw talrijke blijken van deelneming
een troost en een sterkte. Zij danken U hier-
voor van harte.

Begrafenissen CELIS - Boechout - Tel. 55.93.13