

Uw wilgeschiede op aarde als in de Hemel !



Gedenk in H. Misoffer en gebeden de ziel van zaliger

## Mevrouw ROSALIA CUYVES

echtgenote van

Ludovicus Ferdinandus VAN REGEMORTER

geboren te Grobbendonk, de 15 juni 1896 en  
overleden te Boechout, de 25 juli 1959, gesterkt  
door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk  
en de Pauselijke zegen in Articulo Mortis.

Gisteren was ze nog de vreugde in ons huis, gisteren zorgde ze voor al haar huisgenoten en bracht zon in elk hart... een korte slag... een dag van bange afwachting... en met de kracht van Gods Sakramenten gaat ze weg van ons, zichtbaar toch, naar een ander land, het land van eeuwige vreugde.

Alhoewel het zo kort was, toch danken we de Heer, omdat Hij moeder niet lang liet lijden... want we geloven, dat ze nu, machtiger dan ooit, voor ons zorgt van uit de hemel. Daaraan zullen we denken in ogenblikken van rouw, van droefheid, van onrust.

Duurbare echtgenoot en kinderen, zo gaarne bleef ik bij u het huiselijk genot genieten, maar de Heer besliste anders... Terwijl mijn plaats tussen u open blijft, troost elkander door wederzijdse liefde : doet veel voor elkander, bemint elkander. Als ge aan mij denkt, vouwt dan vroom de handen en bidt een vurige : «weesgegroet, Maria»... bidt ter ere van Moeder, en voor moeder.

O.L.Vr. troosteres der bedrukten, bid voor ons.

H. Jozef, patroon der parochie, bid voor ons.

---

Mijnheer Ludovicus Ferdinand VAN REGEMORTER,  
Mijnheer en Mevrouw Theo VAN REGEMORTER-HIENS  
en dochtertje Sonja,  
De families CUYVES en VAN REGEMORTER,  
danken U voor de blijken van deelneming.

Drukkerij «De Molens»  
Boechout

Begrav. L. Celis & Zoon  
Boechout