

†

Tot dierbaar aandenken van de heer

Camille D'HAEN

echtgenoot van mevrouw

Joanna VERTONGEN

Geboren te La Louvière op 16 november 1899 en godvruchtig overleden te Zutendaal op 22 juli 1970, bediend van de H. Sakramenten der Zieken en de pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Hoe waar is toch de gedachte: Ik zal eens sterven, maar ik weet niet waar, ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe! Diep geheim van de dood wat leert gij ons duidelijk wat wij hier op aarde zijn. Daarom waakt toch en bidt. Als een dief, staat onverwacht de dood aan uw zijde. Doch de dood, al is hij onverwacht, mag niet voor kwaad gehouden worden, zo een goed leven die dood voorafgaat.

Allen die de dierbare overledene kenden, zijn in staat de verslagenheid te begrijpen waarin zijn onverwacht heengaan zijn beoefde familieleden achterlaat.

De zijnen had hij hartelijk lief, voor hen zorgde hij onvermoeibaar. Niets was hem daarvoor teveel. Toen zijn geliefde vrouw gedurende acht maanden ziek lag in het ziekenhuis, wilde hij haar niettegenstaande de afstand en gebrek aan vervoermiddel, toch iedere dag gaan bezoeken om haar aan te moedigen en te troosten.

Dierbare echtgenote, geliefde zoon en kleinzoon, de Heer roept mij tot zich. Zijn heilige Naam weze immer geprezen. Hebt dank voor hetgeen gij voor mij deed. In de hemel zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb. Ene zaak vraag ik u: weest u mijner indachtig in uwe gebeden en blijft altijd door woord en daad getrouw aan eer en deugd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

O. L. Vrouw van Zutendaal, bid voor ons.

**De families D'HAEN en VERTONGEN
danken U voor de blijken van gene-
genheid en kristelijke deelneming.**