



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

## Irma DAELEMANS

Lid van de Kristelijke Bond van  
Gepensioneerden.

Weduwe van Gust VAN HOOF

Zij werd geboren te Wommelgem op  
17 november 1907 en overleed te  
Deurne in het O.L.V. Middelareszieken-  
huis op 8 november 1988, begeleid  
door de gebeden van de H. Kerk.

---

Haar kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen,

danken U  
voor uw troostende bliken  
van deelneming.

Mijn geliefde kinderen, klein- en achter-  
kleinkinderen, dank voor uw goede  
zorgen en ook allen die mij in mijn ziekte  
zo regelmatig zijt komen bezoeken.  
Weet dat het voor mij een grote troost is  
geweest.

Zovele jaren was ik omringd door uw  
zorgen en uw liefde. Ik ben er u zeer  
dankbaar voor en blijf u van hierboven  
gedenken.

---

Begraf. Goossens & Celis n.v. Mortsel  
Boechout - Wommelgem - Tel 449.69.61