

O mensch, wat is het leven toch! Het is een damp
die een oogenblik gezien wordt en dan verdwijnt.

JAC. IV 14.



Bid voor de Ziel van Zaliger

MIJNHEER

PETRUS FRANCISCUS DAEMS

WEDUWENAAR VAN WIJLEN

Amelia De Bruyn en van Philomena Gorremans

*geboren te Antwerpen, den 19 Maart 1854,
en overleden te Bouchout, den 7 October 1918.*

Voorzien van de H H Sacramenten.

Er is niets dat den mensch zoozeer bedriegt als de onzekerheid van den duur van 't leven; die onwetendheid vleit hem altijd met de hoop op een lang leven. H. A.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gezegend. JOB. I 21.

Daar Gods oordeelen ondoorgrondbaar zijn, bid ik U allen mij door uwe gebeden bij den Heer ter hulp te komen. II ROM XV.

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust en dat het altijddurend licht hem verschijne. PS. 64.

Moeder van liefde, van droefheid en barmhartigheid, bid voor ons. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.