



Dankbare herinnering aan

Allida DARCHE

*Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden
en van Ziekenzorg afd. St.-Bavo Boechout*

Weduwe van
Jean TIMMERMANS

Zij werd geboren te Bertem op
10 mei 1911 en overleed te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 28 augustus 2001,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Begr. Goossens & Celis n.v. Tel. 03/449.68.61.
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem

Marraine uit handen geven doet pijn.
Met heimwee denken we vandaag terug
aan al wat ze voor ons gedaan en betekend
heeft.

Marraine was heel veel met ons bezig, echt
om ons bekommerd. Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen waren haar
grootste rijkdom en hielden haar jong en
moedig. Onze vreugde was haar vreugde,
met ieder klein verdriet kon ze meeleven.
Ze had voor ons een groot hart.

Met haar diep geloof als voorbeeld kunnen
wij te midden van ons verdriet toch
"dank u" zeggen : we mochten haar toch
heel lang bij ons hebben.

Dikwijls zullen we aan haar woorden
terugdenken en aan de mooie dingen die
ze ons heeft voorgeleefd.

Heer, neem marraine nu op in Uw eeuwige
vreugde.

Dat ze samen met bompa Leuven
onzegbaar gelukkig mag zijn bij U.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken u voor uw gebed en meeleven.