

Dankbaar gedenken wij

†

DE HEER

**Jozef DE BEER**

Echtgenoot van mevrouw

Bertha GOORMANS

Oudstrijder 1940 - '45.  
Secretaris N.S.B. Viersel.

Geboren te Boechout op 8 oktober 1905  
en overleden in de H. Hartkliniek te Lier  
op 9 november 1989  
voorzien van de H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke zegen.

---

Wij voelen de pijn om dit afscheid  
als een leegte en een gemis.  
En toch zijn wij dankbaar  
om zijn milde liefde,  
zijn dienstbaarheid,  
zijn eenvoud, die hem groot maakte.

Wij hopen en bidden  
dat hij, die van schoonheid hield  
die de waarheid liefhad  
en die de goedheid uitstraalde  
moge opgenomen worden door Gods  
eeuwige goedheid.

Laat hem thuishkomen bij U, Heer  
en schenk hem de vrede  
van Uw nabijheid.

Geef dat wij, die hem kenden  
hem waarderen en zijn vriendschap  
genoten, zijn leven als wegwijzer zien  
voor een kristelijk dienstbaar leven.

Bertha, dank voor uw liefdevolle zorgen  
waarmee gij mij hebt omringd. Graag was  
ik nog bij u gebleven, maar het leven  
eindigt soms plots en onverwachts. Eens  
zullen we elkaar weer ontmoeten, in het  
huis van de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, ook u  
dank ik voor uw genegenheid en vriend-  
schap. Blijft u voor mij bidden, ik blijf  
voor u een voorspreker bij onze hemelse  
Vader.

De families De Beer, De Pooter, Goormans  
en Van Ael danken u voor uw gebed en  
de blikken van deelneming.

Viersel, 15 november 1989.