

« LEVEN IS LIJDEN »



Ter nagedachtenis van  
Mevrouw

**MARGARETHA DE BELDER**

echtgenote van de heer  
**Lieven Stappers**

Geboren op 11 juni 1892 te Mechelen  
en schielijk overleden in de  
St. Jozefskliniek te Mortsels op maan-  
dag 4 juni 1956.

---

Stil en werkzaam beleefde ze haar  
leven. Het lijden bleef haar niet ge-  
spaard, doch geloof en liefde gaf haar  
de kracht om medemensen moed en  
opbeuring te schenken.

Lieveling, ik blijf U trouw en kom  
U weldra verwoegen.

Moeder, het leven is hard, uw voor-  
beeld is onze kracht.

---

Uw gebed is de schoonste gave.