

"Het leven is wel stilgevallen,  
maar de vruchten zijn geplukt  
en de oogst is binnen."

+

Dank U Heer voor het lange leven van

## **FELIX DE BIE**

Lid van de Kristelijke  
Bond van Gepensioneerden

weduwnaar van

**Anna Campenaerts**

Geboren te Wuustwezel op 8 juli 1896  
en vredig in de Heer ontslapen te Lier  
in het St. Elisabethziekenhuis  
op 5 november 1989, gesterkt door  
het H. Sakrament van de Zieken.

De familie dankt U  
voor uw gebed en uw blijken van medeleven.  
Oprechte dank aan diegenen die vader  
met zoveel toewijding en genegenheid  
verzorgd hebben.

Vader,

Wij mochten U lang in ons midden houden.  
93 jaar waart ge de harde werker voor vrouw en  
kinderen; rust kende je niet. Door uw inzet heen  
bleeft ge toch altijd de man die recht door het  
leven ging.

Stil is hij van ons heengegaan zoals hij altijd  
heeft geleefd: tevreden met de kleine genoegens  
van het leven; een partijtje kaarten met de familie  
of vrienden, een babbeltje over weer en wind,  
eens naar de voetbal gaan kijken, altijd had de  
Fé een lach, een mop of een goed woordje voor  
iedereen. Daarom werd hij ook zo gaarne gezien  
door ieder die hem kende.

Mijn kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, gij waart mijn trots, op u  
allen was ik fier. Bedankt voor hetgeen ge allen  
voor mij gedaan hebt en ook voor uw moeder.  
Vaarwel, maar we zullen mekaar terug zien in de  
hemel, want daar is plaats voor iedereen.