



Dierbaar aandenken aan

Jacques "Rudi" De Bleser

Postbode te Boechout

Oprichter van VZW Vriendenkring Hollywood

Echtgenoot van Marie-Rose Boriau

Hij werd geboren te Mechelen op 9 september 1955 en overleed, na een moedig gedragen ziekte te Antwerpen in het Sint-Vincentiusziekenhuis op 3 juni 2007.

Lieve echtgenote, lieve kinderen, droog nu uw tranen en wees moedig. Mijn liefde voor u allen sterft niet bij mijn heengaan, maar zal u het verdere leven vergezellen. Dank voor uw liefde, voor uw zorg. Vergeet nooit de blije dagen die wij samen beleefden in wel en wee. Neem nu jezelf in handen met moed, vul het hoofd met blije gedachten en je zal zien, alles komt weer goed.

Lieve Man en Papa,

Toen we aan je bed stonden, dachten we aan alles wat je ons hebt meegegeven. Je hebt ons geleerd nooit het hoofd te laten hangen, nooit op te geven. Het deed ons pijn je niet te kunnen helpen. We zijn allemaal dicht bij je in gedachten. Daarom voelen we dat je ons niet zal verlaten.

Je speelde met de kinderen, leerde hen lopen, verdedigde ons. Vandaag hebben we verdriet om jou.

Papa, geef ons a.u.b. elk de kracht van jou. Dan kunnen we ook morgen verder.

Lieve Bompi,

Veel te vroeg ben je van ons heengegaan.

Wij weten wel, dat je het zelf niet wilde.

Veel hadden we samen nog te doen, maar we hebben zoveel gekregen.

In ons hart zul je verder leven.

Zo ben je nog steeds bij ons.

Slaap nu maar zacht, je hebt het verdiend.

Veel liefs en dikke kussen.

Caitlin en Kjetil.

P.S. Bompi, wij zorgen wel voor al de rest.

De familie dankt u voor uw gebed en troostende blijken van medeleven.