



VROOM AANDENKEN AAN

Heer JUUL DE BRUIN

Lid van de Vereniging der Belgische
Fornijveraars - Oud-strijder 1940-45
echtgenoot van

Mevrouw Hortense LUYPAERS

geboren te Bergen-op-Zoom, 19 december 1914,
godvruchtig overleden te Borgerhout op
10 april 1975
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Juist op een ogenblik dat de drukke maar blijde kermissfeer zou aanvangen is vader zo plots van ons heengegaan. Te jong en veel te vroeg.

Vader hield van het leven op de foor en was fier foorreiziger te zijn. In het Antwerpse was hij gekend door jong en oud. Hij was de vriend van de jeugd door zijn zonnig karakter en zijn luimige kwinkslagen. Waar vreugde en plezier was wilde hij ook zijn. En al ging het de laatste tijd zo veel moeilijker, maar opgeven deed hij nooit. Stilzijn of nietsdoen heeft hij nooit geleerd en terecht was hij fier op hetgeen hij in zijn leven opbouwde en presteerde.

Nu zijn zonen zijn werk op de foor verder zetten maakte dit hem echt blij, en was hij altijd klaar met raad en hulp. - Dat grote hart heeft hij heel zijn leven met zich meedragen. Hij kon blijdschap rondom zich brengen, maar daar waar verdriet of tegenslag een familie getroffen had, kon hij meevoelen en meelijden en een echte trooster zijn.

Heer, wij danken U voor die goede vader.

M'n kinderen en kleinkinderen, waar ik zo blij om was, blij gij nu de sterke steun en binding rondom moeder.

O.L.Vrouw van de foorreizigers, bid voor hem.



De familie dankt voor Uw gebed en meevoelen.

Begrafenissen CELIS, Boechout - Tel. 55.23.13