



Liefdevol aandenken aan

Maria De Cat

Weduwe van Jef Neiryck

Geboren te Itegem op 1 oktober 1934,
overleden thuis te Vremde op 25 november 2003.

Haar kinderen, kleinkinderen en de familie danken u voor uw gebed en uw troostende blijken van medeleven. Maria en haar familie betuigen hun dankbaarheid aan Dr. Anciaux en de thuisverpleegsters Nele en Rita voor de goede zorgen waarmee zij moeder bijgestaan hebben tijdens haar laatste levensdagen.

Ik heb mijn strijd gestreden. Het was geen eerlijke strijd tegen een haast onzichtbare en nauwelijks voelbare ziekte. Zij hield zich jarenlang schuil, diep in mezelf verscholen om dan plots, in alle hevigheid, toe te slaan. Geen middel bleek ertegen bestand. Met dank kijk ik terug op dit leven; het was niet altijd even gemakkelijk maar de mooie momenten deden de rest snel vergeten. Gedenk mij in uw gebeden maar vooral, bid voor mijn kleinkinderen dat ze mogen opgroeien in een wereld van liefde en genegenheid.

Maria

Moeder,
Hoewel je naam het anders doet vermoeden was je eerder de Martha dan de Maria uit het verhaal van Jezus die zijn vriend Lazarus bezoekt. Altijd zorgzaam en zorgend, niemand mocht iets tekort komen. De zorg voor vader toen die ernstig ziek was, de zorg voor ons, je kinderen, later voor grootvader en je kleinkinderen. De zorg ook voor "ons" huis en de tuin. Overal moesten bloemen staan, niet enkele maar vele, soms uitbundig en pronkerig, soms ingetogen en eenvoudig. Jij zorgde ervoor dat naar huis komen telkens weer thuiskomen was. Wij hopen en bidden dat wij met evenveel moed en volharding onze weg kunnen verderzetten zoals jij de jouwe hebt afgelegd.

Je kinderen