



Ter nagedachtenis aan

MEVROUW

Maria Seraphina DE CEUSTER

echtgenote van de heer

August DE SCHUTTER

geboren te Boechout, 24 augustus 1889 en
godvruchtig overleden te Lier, in het
Sint-Elisabethgasthuis, 7 maart 1967

**Voorzien van de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.**

—

Diepe vroomheid, voorbeeldige werkzaamheid en trouwe rechtschapenheid waren de kentekens van haar die wij betreuren. Haar beloning zal groot zijn want de Heer heeft haar waardig bevonden. (Sap. 8-1).

Een schoon en werkzaam leven is voorbijgegaan. In alle eenvoud en blijvende opgeruimdheid wist haar onvermoeibaar optimisme, voor allen die haar benaderden, het leven schoner en aangener te maken.

Beminde echtgenoot, gij weet hoezeer ik van U hield. Gij weent nu om mijn heengaan. Blik op naar de hemel, waar ik nu zo gelukkig ben. Ik was zo gelukkig in uw midden; heb dank voor al uw zachte zorgen; ik zal uw oude dag van hierboven met Gods hulp beschermen.

Duurbare familieleden en vrienden, ik dank U voor uw goedheid en genegenheid. Ik ben nu gelukkig maar wees gij goed voor vader, die nu alleen blijft.

Bidt allen voor mij en tot weerziens in de hemel.



De familiën DE CEUSTER en DE SCHUTTER

danken voor de blijken van deelneming in
het zwaar verlies dat hen treft.