



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Paula De Colfmaker

WEDUWE VAN DE HEER

Jos Goossens

zij werd geboren te Lier op 11 maart 1920 en is er
onverwacht thuis overleden op 14 januari 2010,
gesterkt door haar geloof

*De familie dankt u voor uw vriendschap,
uw troostende woorden en uw deelneming.*

*We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart*

*we hebben onze handen
gevouwen om de jouwe
om ze te warmen
een laatste maal*

*we hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten bij jou
die wij lief hebben
en niet vergeten kunnen*