



*Ik ben gelukkig,
ik geloof dat ik altijd geleefd heb
in eenvoud van hart en waarheid.*

E.H. Emiel DE DEYNE

Lid van Kerk en Wereld.

Lid van de Kristelijke Beweging van
Gepensioneerden.

Lid van het Kristelijk Kunstenaarsverbond.

Lid van de Kempische Schrijvers.

Lid van Ziekenzorg.

Oud-leerling College Herentals.

Geboren te Ranst op 29 juli 1902 en
godvruchtig overleden te Nijlen op 22 april 1996,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid
verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn meer in het vlees
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.

(D. Bonhoeffer)

Heer, onze God en gever van alle goeds,
wij danken U om het leven van uw priester,
Emiel.

U hebt hem begenadigd met vele gaven,
die hij kwistig heeft uitgedeeld :
een rijkdom aan hartelijkheid,
een schrandereid van geest,
een liefde voor schoonheid en muziek,
een diepe zorg voor wie hem was toever-
trouwd,
een rotsvaste trouw aan zijn priester-ideaal,
een niet aflatend geduld in zijn oude dag,
een fijne aandacht voor wat mensen beroerde.
Zo is hij herder geweest in het voetspoor van
Jezus, Uw Zoon.

Neem hem daarom op in uw vrede en vreugde;
en laat hem van bij U over ons leven waken,
en glimlachend erop neerzien.

*De familie dankt u voor uw aanwezigheid en
uw oprechte blijken van kristelijke deelneming.*