



Met diepe droefheid om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons
hebben wij afscheid genomen van

Octavie DE FEYTER

*Medestichtster K.B.G. - Vremde
Lid van Ziekenzorg - Vremde*

Weduwe van Frans VAN EESTER

Zij werd geboren te Deurne op 5 juni 1907
en is zacht van ons heengegaan te Boechout
in het R.V.T. St.-Mathildis op 20 oktober 1999,
begeleid en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Dit melden u :

Marcel en Maria VAN EESTER - BORREMANS,

haar kinderen,

Rudi en Martine VAN EESTER - CAUTREELS en Erwin,

Patrick en Marie-Claire VAN EESTER - DE VLEESCHHAUWER, Pieter en Dries,

haar klein- en achterkleinkinderen,

De families DE FEYTER, VAN EESTER, MARIEN en VAN CAMP.

De direktie, het personeel en de medebewoners van het R.V.T. St.-Mathildis.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **DINSDAG 26 OKTOBER 1999, om 10.00 uur**, in de kerk van St.-Jan te
Vremde.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur achteraan in de kerk.

Aansluitend geschiedt de asverpreiding op de begraafplaats van Vremde.

Er is een gebedswake op maandag 25 oktober 1999, om 19 uur in de kapel van het
R.V.T. St.-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25.

*Speciale dank aan de direktie en het personeel
van het R.V.T. St.Mathildis voor hun toegewijde zorgen.*

Rouwadres : 2531 Vremde, Dorpsplaats 8.