



En toen de avond kwam sprak Jezus
"Kom laat ons varen naar de andere oever".

Marcus I.V. 35.

Albert DE GREEF

Weduwnaar van Leontine Drabbe

Geboren te Schaarbeek op 13 juni 1909.
Overleden te Boechout op 26 september 1994.
Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Eenieder die hem gekend heeft, zal hem blijvend herinneren als
een fijngevoelige en vriendelijke man, korrekt en gediensig
tegenover al degenen die hem omringden :

wijlen zijn echtgenote,
zijn kinderen,
zijn klein- en achterkleinkinderen,

evenals de families :
De Greef, Drabbe, Loppe, Mertens, Dirven en Van Rijmenant,
en de direktie, personeel en residenten van Capenberg Oxaco center.

Hun oprechte dank gaat uit naar het geduld van al het personeel
van Huize Stracke en de hoog-professionele maar ook menselijke
opvang van het medisch en verplegend St.-Augustinus-dialyse-team.

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben
op MAANDAG 3 OKTOBER 1994, om 10.30 uur in de kapel van Huize Stracke,
Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout.

Samenkomst in de kapel.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 45.
2610 Wilrijk, Australiëlaan 1.