

Dat de engelen U in het paradijs binnenletten, dat de heiligen U ontvangen in het heilig Jeruzalem.

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van Mijnheer

**Emiel DE GROOF**

**Echtgenoot van Mevr. Maria DE WOLF**

geboren te Boechout, 30 januari 1902,  
godvruchtig overl. te Mortsel, 24 aug. 1960  
(in de kliniek St Jozef)

Bediend van de H.H. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »

Hij was een goed mens. Zijn goedgeige inborst zijn werkzaamheid en trouwe plichtsvervulling, gepaard aan een vriendelijke en opgewekte omgang met zijn evenmens, verwierven hem de algemene achting.

Zijn plots heengaan uit dit leven drukt zwaar en heeft in vele harten een diepe wonde geslagen. Maar troosten we ons, want Kristus zegt : « Ik ben de Vertijzenis en het Leven, al wie in Mij gelooft, al sterft hij, zal leven, en al wie leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

Beminte echtgenote, de scheiding zal voor U zeer pijnlijk zijn. We waren toch zo gelukkig. Ge weet dat O. L. Heer barmhartig is. Bid voor mij. Heb dank voor uw goede zorgen.

Duurbare kinderen, schoon- en kleinkinderen

~~wees gedankt om uw goede zorgen~~  
~~gest de troost van uw moeder,~~ blijft trouw in onderlinge liefde, en gedenk uw vader alle dagen in uw gebeden.

(X)

Mijn geliefde familieleden en vrienden, ~~bet gebed blijve de liefdeband die ons verenigt tot we elkaar zullen weerzien bij de Heer.~~

~~van uw el. op tot~~

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk!

Maria, Moeder Gods en onze Moeder. bidt voor ons.

De Familie DE GROOF.

De Familie DE WOLF.

danken U voor de deelneming  
en gebeden.

Begr. Jos Smits, Wommelgem. - Tel. 53.63.26