

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied,
Fiat. Zijn Heilige Naam zij gezegend.



Gedenk

in uw gebed en bij het H. Misoffer
de ziel van zaliger

MEVROUW

Maria Joanna Constantia DE HAES

Weduwe van de Heer

Gerard PLAS

Geboren te Bouchout op 5 maart 1891 en
godvruchtig overleden te Dourne
op 15 maart 1961

Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Zalig zij die in de Heer sterven.. Aanstands
komt het einde van hun zwoegen en lijden. Ook
hun werken volgen hen (Openb. St Joan. 14:18)

Ze was een toonbeeld van een christelijke
moeder, eenvoudig en oprecht, gelouterd door
lijden en offer, dat ze aanvaardde als een weldaad
komende uit Gods hand.

Gij allen, die haar gekend en bemind hebt: bid
voor haar.

Gebed:

God, die ons geboden hebt onze ouders te eren,
heb medelijden met de ziel van onze lieve Moeder.
Wees haar genadig en verleen ons, haar eenmaal
in de vreugde des hemels te mogen wedervinden.
Door Christus, onze Heer. Amen (Lit. der overl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. aflat)

*Eerw. Zuster M. Victoire, dochters van O. L. Vrouw
van het H. Hart, in de wereld Mej. Victortne Plas;
Mejuffer Lucienne Plas;
de Heer en Mevrouw Jozef Plas - Michtels;
Mejuffer Nelly Plas;*

de families De Haes en Plas

danken U voor uw bliken van deelneming