



O hoe gerust is het leven, als men een goed geweten heeft....., als men niet alleen zonder vrees de dood te ontmoet ziet, maar haar met blijdschap verlangt, en haar met eene heilige genegenheid aanvaart.

H. Bern.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

ANNA CATHARINA DE HERDT,

geboren te Bouchout den 15 Mei 1800

. en aldaar godvruchtig overleden

den 14 October 1873,

*voorzien van de III. Sacramenten der
stervenden*

De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen van God... en al hebben zij voor de oogen der menschen pijnen geleden, nochtans is hunne hoop vol van onsterfelijkheid. Een weinig gekweld, zullen zij veel goeds genieten, want God heeft ze beproefd en heeft ze hem waardig bevonden. Sap. III. 15.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dagen afl.)

Akten van geloof, hoop en liefde.

(7 jaren en 7 quad.)

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht.

(300 dagen aflaat.)

R. I. P.