

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren,  
is hij in vrede gestorven. Tob. XIV. 4.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

**Engelbertus Ferdinand DE HERDT**

*geboren te Bouchout, den 11 Januari 1886  
en aldaar godvruchtig overleden  
den 7 Maart 1922.*

*Voorzien van de H. H. Sacramenten.*

—•—  
Eene oprechte godsvrucht, eene groote  
rechtschapenheid, eene oprechte en eenvoudige  
welwillendheid jegens iedereen maakten  
hem aangenaam aan God en aan de menschen.

H. GREG.

Hij heeft te vroeg dit tranendal verlaten,  
maar hij is, en dit troost ons, tot een beter  
leven overgegaan.

H. AMB.

De rechtvaardige immers sterft niet, hij  
gaat van de aarde tot de zalige eeuwigheid.

H. AUG.

Het is zoet te sterven na eene oprechte  
godsvrucht gehad te hebben tot het Hart  
van Hem die ons moet oordeelen.

MARG. MAR.

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan uwen  
dienaar de eeuwige rust, en stel hem in het  
bezit van het ware geluk van uwe uitver-  
korenen. Dit smeeken wij U door de verdien-  
sten van Jezus-Christus onzen Heer. Amen.

**Jezus, Maria, Jozef.** (7 jaren en 7 quadrag.)

**Mijn Jezus barmhartigheid!** (100 d. afl.)

R. I. P.

Oct. Verbruggen, aann. begraf. Bouchout