



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Gabrielle DE HERDT

Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden St. Jozef Mortsel

Weduwe van de Heer
Marinus RUTS

Boechout 6 september 1904
Mortsel 5 juni 1989.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen
en achterkleindochter, dank voor
uw goede zorgen, en ook allen die mij
in mijn ziekte zo regelmatig zigt komen
bezoeken. Weet dat het voor mij
een grote troost is geweest.
Zovele jaren was ik omringd door uw
zorgen en uw liefde. Ik ben er u zeer
dankbaar voor en blijf u van hier-
boven gedenken.

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het meer dan moedig gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,

wij begrepen het niet steeds.

Je glimlach en je handdruk
vertelden ons van je liefde,
je goedheid en je tederheid.

Wij hielden van je,

zo deelden we je leed.

Nu ben je thuis,

thuis bij de Heer.

Haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleindochter,

danken U

voor uw troostende blijken
van deelneming.