

Ik verwacht de verrijzenis der dooden en het eeuwig
leven. Credo der Mis.

Het kortstondige lijden brengt ons eene overgroote heerlijk-
heid voort. II Cor IV, 17.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Joanna Ludovica DE HERDT

weduwe van Joannes Franciscus GOVAERTS

*Lid van den Bond van het H. Hart en van
verschillende Broederschappen,*

geboren te Bouchout op 28 Augustus 1854, en zeer god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Vremde, op 20 Juli 1936.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Eene groote vreeze Gods bezielde haar, en niemand sprak
van haar eenig kwaad. Zij was een voorbeeld van deugdzamen
levenswandel. Judith VIII, 8 - Ruth. IV, 11.

Gelukkig was de duurzame overledene, allengskens het uur
van scheiden te hebben zien naderen; alzoo heeft zij zich be-
reid om heiliglijk te sterven. H. Franc. Sal.

Het is zoet te sterven na eene standvastige godsvrucht
gehad te hebben tot het Hart van Hem die ons moet
oordeelen. H. Marg. Maria.

Door u, o Maria, verkrijgen de zondaars vergiffenis, de
rechtvaardigen volharding en daarna het eeuwige leven.
H. Bern.

Lieve Kinderen, ik hoop van uit den hemel u honderd-
voudig terug te geven wat uwe goedheid voor mij op aarde
gedaan heeft. Gelukkig die mijne voetstappen navolgen.
Dient dan den Heer in waarheid en tracht te doen wat Hem
behaagt. Maant uwe kinderen met zorg aan God altijd te
gedenken. Wij zullen ons allen wederzien in den hemel.
H. Rosa - Prov. VIII, 32 - H. Aloys.

Bemide Zuster, Bloedverwanten en Vrienden mijne
liefde voor u sterft niet; bewijst uwe liefde door nog voor
mij te bidden. H. Joan. Berchm. - H. Greg.

H. Hart van Jesus, ik geloof in uwe liefde voor mij.

300 d. afl.

O. L. Vrouw van 't H. Hart, bid voor ons. 100 d. afl.