



Haar levensloop heeft zij doorgebracht in goed te doen, ook zal hare gedachtenis nooit vergaan en haren naam zal van geslacht tot geslacht gezegend worden.

Act. X. 38. — Eccl. XXXIX. 13.

## Bid voor de ziel

VAN ZALIGER

### MARIA CATHARINA DE HERDT

*geboren te Bouchout den 7 juli 1792 en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 11 Februari 1877, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Gelijk men leeft zoo sterft men en hoe aangenaam is het sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.

Zij had eene ware godsvrucht tot Maria onbevlekt en stelde een bijzonder betrouwen op hare bescherming, omdat zij wist dat een waar kind van Maria nooit verloren gaat.

S. Ephrem.

Een zoete aard vermeerderd de vrienden en bedaart de vijanden, en eene liefdadige spraak en eenen goeden mensch maakt dat hij van eenieder bemind wordt.

Eccl. 6.

Welke vrede smaakt de mensch die sterft met eene volle overgeving in de armen van Jesus.

H. Alph. de Lig.

Jesus, Maria, Joseph, laat mijne ziel met u in vrede rusten.

(100 dagen aflaat.)

Mijn Jesus, barmhertigheid.

(100 dag. aflaat.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen aflaat.)

R. I. P.