

Ik zal mij eenen getrouwen priester verwekken, die zal handelen volgens mijn hart en mijnen geest.

I Reg. II 35



ZALIG AANDENKEN

VAN DEN ZEER EERWAARDEN HEER

PETRUS FERDINANDUS DE HERDT

<i>geboren te Boeichout</i>	<i>22 October 1852</i>
<i>Priester gewijd</i>	<i>21 December 1878</i>
<i>Onderpastoor Heyst-op-den-Berg</i>	<i>22 Januari 1879</i>
<i>Pastoor te Peulis</i>	<i>25 April 1889-14 Meert 1891</i>
<i>overleden te Boeichout</i>	<i>2 Januari 1933</i>

Gedenk, o Heer, dat ik in waarheid en oprechtheid voor U gewandeld heb, en dat ik altijd gedaan heb wat goed en aangenaam was in uwe oogen.

Is. XXXVIII 3

Diepe godsvrucht, minzaam karakter, ware recht-schapenheid waren de kenmerken van hem die wij betreuren.

Zijne belooning zal groot zijn, want de Heer heeft hem beproefd en hem waardig gevonden. *Sap. I*

Bemide Zusters en Bloedverwanten, de liefde die wij elkander toedroegen sterft niet met den dood : Van uit den hemel waak ik op u, en smee ik Gods zegen over u af. Vergeet mij intusschen ook niet in uwe gebeden en communiën.

En gij, *Eerwaarde Neven*, wees mij aan het altaar des Heeren indachtig. *H. Aug.*

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q.)

R. I. P.