



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

de Heer

Stan DE HERT

Hij werd geboren te Wommelgem op  
18 januari 1914 en overleed aldaar in  
het Home St. Jozef op 4 januari 1988,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

De familie dankt U  
voor uw troostende bliken  
van deelneming.

Zoals hij heeft geleefd, is hij heen-  
gegaan naar de Vader : stil, bescheiden  
en waardig, als een goed mens.

Hij hield niet veel van uiterlijk vertoon en  
was eerder teruggetrokken, maar was  
steeds bereid te helpen waar het nodig  
was.

Heel zijn leven heeft hij gewerkt, hard  
gewerkt, voor moeder en vader, bij wie  
hij lange tijd woonde.

Met veel geduld en vol toewijding heeft  
hij hen verzorgd tijdens hun laatste  
levensjaren.

Het enige «verzetje» dat hij had waren  
zijn duiven. Het «duivenmelken» was  
zijn hele bezigheid.

In de herfst van zijn leven kon hij  
rekenen op de steun en hulp van zijn  
familie.

Nu leeft hij in de vrede en de vreugde  
van de Verheerlijkte Heer.

Een schoon leven is volbracht.